

### **3 dubbele huwelijken in 2 families.**

Jan, Piet en Klaas van der Veer trouwden in de periode 1882 t/m 1885 met de zusjes Mietje, Trijntje en Grietje Pater. De gebroeders van der Veer leefden in het buurtschap de Omval ten Westen van Alkmaar en de zusjes Pater woonden in Oudorp. Hemelsbreed woonden ze niet meer dan 2 km bij elkaar vandaan. Ik kan me voorstellen dat op de zondagmorgen de gebroeders van der Veer naar de hoogmis in Oudorp gingen. Het moet 'n mooi gezicht geweest zijn als ze in hun zondagse pak over de Schermerdijk liepen richting de Kerkbrug (in de volksmond Kippenbrug genoemd) en daar het Kraspolderkanaal (kanaal van Alkmaar naar Kolhorn) overstaken. Vervolgens liepen ze over 't Wuiver naar de kerk in Oudorp. Binnen het gezin van der Veer trouwde ook de halfzus Catharina met 'n Pater, namelijk met Gerrit Pater. Deze was echter in de verste verte geen familie van de zusjes Pater. Op dit moment woont er nog 'n Robert Pater op de Omval 45. Het wordt tijd 'n keer bij hem langs te gaan....

Afgelopen jaren is de ligging van het buurtschap de Omval onherkenbaar veranderd. Het ligt nu ingeklemd, tussen het Noord-Hollands kanaal en de provinciale weg naar Leeuwarden. De mooie Noordervaart is gedempt en de rails van de stoomtram van Purmerend naar Alkmaar is geheel en al verdwenen. De provincie is al 'n paar jaren bezig om het wegennet geschikt te maken voor het toenemende autoverkeer. Alleen de naam Omval herinnert nog aan vervlogen tijden en in mijn gedachten kan ik me nog 'n beeld vormen van de gebroeders van der Veer die over de Schermerdijk kuieren.